

## Håkansson faller på eget grepp – Kallar sig själv rasist

Jonna Håkansson, djurrättsaktivist och genusvetare, hävdar i en debattartikel i tidningen Metro att köttätande och rasism går hand i hand. Spännande rubrik. Kan det finnas några belägg för detta påstående? Nja, näppeligen. Däremot kan man utläsa ett flertal graverande insinuationer om köttätare, som i avsevärt högre grad gäller veganer och deras beteenden och regelvidriga metoder för "sin sak".



Jag tar inte ställning i sakfrågan. – Kött eller inte kött. Jag konstaterar emellertid att retoriken som debattören använder sig av gör henne icke trovärdig och sig själv till en uppförstorad spegelbild av de grupper hon själv föraktar.

Håkansson inleder med att påstå att köttätande är ren och skär rasism som spär på den nationalistiska självbilden. Jag måste medge att jag har svårigheter att följa med i hennes resonemang trots att jag läst detta stycke om halalslakt och hundkött flera gånger.

Hon fortsätter och påstår att "Inga djur är mat". I de naturliga näringskedjorna är djur mat för andra djur. Alltså, djur som äter djur. Hur man ska förhålla sig till detta faktum berörs inte av debattartikeln. Måhända medvetet för att inte uppfattas som motsägelsefull. – "Alla djur har rätt till sin kropp, sitt liv och sin frihet". Tanken är fin, men den gäller definitivt inte i djurens egna värld, dvs i naturen.

Håkansson slår in öppna dörrar genom att upplysa läsaren om att vi tenderar att dela in människor i olika grupper och skapa dem som motsatser. Dessutom förenklat och inte ovanligt baserat på våra fördomar. När vi gör det, vilket inte är ovanligt så gör vi det på ett förenklat generaliserande sätt. Medges. I de flesta fall handlar det då ofta om att förstå och lära oss respektera andra gruppers traditioner, religion och kultur. Således ett anti-rasistiskt angreppssätt. Det kanske inte behöver sägas att tolerans och respekt för andra gruppers matkultur också ingår och främjar tolerans.

Det är i bisatsen som övertrampet kommer; "Vi distanserar oss från den grupp vi inte anser oss tillhöra och legitimerar vårt förtyckande och diskriminerande beteende i de olikheter som skapats". Här talar Håkansson snarare mer om sin egen grupps beteende och attityder än grupper i allmänhet.

Militanta köttätare: 5.950 träffar på Google. De flesta humoristiska och satiriska

Militanta veganer: 1.250.000 träffar på Google

Baserat på detta kan vi göra en ovetenskaplig, men tankeväckande räkneövning. Enligt en undersökning av Demoskop är 4% av den svenska befolkningen veganer. Om vi applicerar denna fördelning på Googles sökresultat kan vi supponera att på varje militant köttätare (om det nu mot förmodan skulle finnas några sådana) går det 5000 militanta veganer.

Djurrättsaktivisternas tvivelaktiga metoder, som inte sällan slår tillbaka mot utövarna själva, har uppmärksamrats många gånger i media på senare år. Nyligen har G-P publicerat sin egna granskning.

## SVT tvingas ställa in debatt om hoten mot bönderna

Efter GP:s granskning av terrorn mot bönderna planerade SVT:s debattprogram Opinion live att uppmärksamma den våldsbejakande djurrättsaktivismen. Men SVT tvingas ställa in debatten. Bönderna vågar inte delta på grund av rädsla för hot och våld. – Det bekräftar egentligen bara GP:s granskning. De är utsatta och känner sig inte skyddade överhuvudtaget, säger programledaren Belinda Olsson.




Nedan följer ett axplock av bönders vittnesmål i G-P's granskning. Hot mot mjölkbönder...

"Testat slakta spädbarn någon gång?", "Vi kommer locka ut dig på din tomt och där ska vi avrätta dig.", "Det vore oerhört tråkigt om någon kastade in en molotov i ert hus", "Snälla, kan inte du bara köra dina barn på slakt? Eller klarar du inte av att se dem dö?", "Någon borde låsa fast dig och våldta dig samtidigt som dina barn tittar på. Vi ses.", "Om du känner så stark lust att döda, varför inte börja med dig själv?", "Vi kommer uppmana folk att vidta fysiska åtgärder mot er. Brinn i helvetet."

Ingen kan rimligtvis vara stolt över att tillhöra ett kollektiv som uttalar sig om en annan grupp på detta sätt.

Avslutningsvis en dråplig liten tankekurva.

## Vegetarisk mat ökar allra mest – bland köttätare

 Vegetarisk färdigmat säljs som aldrig förr, stjärnkockar öppnar vegrestauranger och grönsaksätandet har fördubblats. Men det är inte vegetarianerna som står för den största förändringen – utan köttätarna. Jenny Damberg ringar in en motsägelsefull trend.

Hur kan detta vara en motsägelsefull trend? Om du har en helt proppfull kulpåse med bara röda kulor och stoppar ner gröna kulor. Är det inte då naturligt att antalet röda kulor måste minska i antal för att ge plats åt de gröna kulorna? Eller med andra ord, om det från början bara fanns köttätare och några konverterade till vegetarianismen, var skulle dessa komma ifrån om inte från köttätarna.

Inlägget är skrivet av **Tomas Helling**, analytiker, logiker och fördomsfri.

